

Jouw aanwezigheid was tot op vanavond een vraagteken. Er wordt bij jouw werkgever Rohdé en Grahl kantoorinrichtingen in Amersfoort een nieuw software systeem geïnstalleerd. Nou, dan weten we het meestal wel. Erger dan paniekvoetbal op het veld. Maar ik had je nog om een reden achteraan gezet. Jij hebt een lange loopbaan bij de Grol en je kent heel veel mensen, zoals je aangaf. En ik mocht ze allemaal noemen. Ik doe dat uiteindelijk toch maar niet omdat anders het licht uit is als ik uitgesproken ben.

Jouw loopbaan begon met de keuze voor een vereniging. Twee klasgenoten wisten je te vertellen dat er meer dan één was. Na een goede voorlichting thuis werd het blauw. Een erehaag vormen bij de bruiloft van Ome Chrit Kolkman was jouw eerste actie bij de Grol. Pupillen, aspiranten, C1 (met de sterke leiders Oolthuis en Scheinck), B1 en naar de A-jeugd met de ook sterke leiders Jan Kolkman en Jozo Lensink. De cooling down na de uitwedstrijden bij de Pandarosa bar was telkens een hoogtepunt. Bij de senioren in alle elftallen gespeeld van Grol 1 t/m Grol 11 behalve Grol 6 ; ik weet niet wat daarmee was.

Natuurlijk ben jij leider geweest van verschillende teams en de laatste jaren erg betrokken bij het opzetten van het G-voetbal. Jouw verre werkgever zorgde ervoor dat dat niet meer ging. Jammer en begrijpelijk. En jouw vrouw Irma en de kinderen Faye, Rolf en Kelsy willen ook graag af en toe je aandacht. Dan staan we nu ook maar even stil bij jouw eerste trouwfeest. (Je had er twee in jouw leven). Een enorm leger aan jeugdleiders was ervan getuige dat je in trainingspak de elfstedentocht in de zaal moest afleggen, met als speaker met de net echte stem Marcel Walterbos. Hij heeft die stem nog steeds 33 jaar later, maar er is geen elfstedentocht meer en nog nauwelijks een trouwfeest.

Van dat soort jeugdleiders kon jij als pupil of junior speler al enorm genieten. Van Jozo, Fut, baron Tor van Jajum Jongbloed tot Tietska Joegaslava Nijland, Willem Lachen Zieverink, Hans Krulletje Emaus en vele anderen. Jij hebt nog vele vrienden en familieleden bij de Grol. Jouw broer Wim, zijn zoons Bob en Gijs, Ewald Hakkie Brockotter, de De Vriezen Max, Bart en Harm. Je beseft nu dat je vrees is uitgekomen, je bent er velen vergeten. Maar de verbinding met iedereen blijft. En dat geldt omgekeerd ook, wij allen voelen ons nog steeds verbonden met jou. Van harte gefeliciteerd met dit mooie jubileum van 50 jaar lidmaatschap.