

Peter, in ons digitale interview heb ik jouw bijdrage in twee keer mogen ontvangen. In beide bijdragen geen letter over jouw vier vrouwen. Gelukkig heb ik een ruim netwerk met vele bypasses, dus kan ik hier zeggen dat die vier vrouwen nog wel gelukkig met je zijn. Jouw vrouw Annet en jullie drie dochters Lieke, Vera en Ruth. Die laatste is zelf ook bij de Grol actief, als trainer bij het G-voetbal. Actief ben jij op een voorzichtige manier ook nog, als scheidsrechter bij het 35/45+ voetbal met aansluitend deelname aan de derde helft.

Jouw loopbaan als voetballer begon bij de Grol na het zwemdiploma -er is in die 50 jaar toch weinig veranderd – en je speelde met veel plezier en toch ook wel met succes in de D, C, B en A. De voetbalkampen zijn jou erg bij gebleven, je noemt ze zelfs hilarisch. Velen van ons kunnen zich daar van alles bij voorstellen.

Op je 18^e begon het zaalvoetbal ook te trekken. Het begon met een vriendenteam. Daarna werd het serieuzer in Grol 1 zaalvoetbal. Ook hier het hoogtepunt de wedstrijd tegen Longa 1 zaalvoetbal. Met daarin onder andere Willy van Binsbergen en André van der Ley. Volgepakte tribune. Betaalde kaartjes. En niet te vergeten, Grol won.

Dat was het sein van de eerste Max de Vries om de ambities naar boven bij te stellen. Het kampioenschap werd geëist, daarna zou er een speciaal selectieteam komen met drie trainingen in de week en zo ging de Grol 1 zaal dan in heel Nederland zijn wedstrijden afwerken. Die ambities, maar vooral de kilometers, was de voetballers zelf toch wat te veel. Met een op het oog tomeloze inzet werden de laatste wedstrijden toch net allemaal verloren. De tweede plaats werd gevierd als een kampioenschap. Max de Vries sprak nog jaren over dit pechgeval, maar de zaalvoetballers spraken zelf glimlachend over een noodgeval.

Niet alleen in de zaal heb je gevoetbald, ook op het veld in Grol 5-3-4-10. Tot je 44^{ste}, toen gaf je knie het op. Je bleef actief als jeugdleider, grensrechter, scheidsrechter. Je bent een betrouwbare stille kracht. Daar hebben we er nooit genoeg van. We stellen het erg prijs dat je dat al jaren bent en we hopen je ook na deze 50 jaar nog langer aan onze vereniging te binden. Maar in de eerste plaats, hartelijk gefeliciteerd met je 50-jarig lidmaatschap.