

APPIE HUISMAN (94)

Fijn dat u er bent, mijnheer Huisman, samen met uw vrouw Rikie. U was er beiden al omdat uw zoon Charles vanavond gehuldigd is wegens zijn 50-jarig jubileum bij de Grol. En nu u er toch bent, kan ik ú ook wel even toespreken.

Ik weet alleen niet zo goed waar ik beginnen moet. Waar wachten we eigenlijk op, is wel een goede inleiding. Met jouw 94 jaar zul je jaren gedacht hebben, waar wachten ze nu eigenlijk op? Ik vroeg het verschillende bestuurders en oud-bestuurders bij de Grol, waarop hebben jullie al die tijd gewacht?

Een prachtig artikel over jou en Anton ten Hoopen in het jubileumboek. Prachtige verhalen in het jubileumboek van Grolse Boys. "De mensen van Het Wilgenpark". Er werd nog steeds niet aangebeld op het wooncomplex Het Bagijn aan de Deken Hooymansingel. Maar in 2020 was het zover, Theo Huijskes aan de deur. Voor een vraaggesprek voor de rubriek "Hoe gaat met u" in de Groenlose Gids. Ik ben een groot fan van deze rubriek want ik hoop er zelf ook nog eens in te komen. Want de leegte na de Grol is groot, daar ben ik wel van overtuigd. De rubriek kent vele momenten van herkenning van mensen die je zelf ook hebt gekend en toch een beetje uit je zicht waren verdwenen.

Maar toen jullie beiden enige weken geleden in de rubriek stonden, Appie en Rikie, ontstond er plotseling een moment van urgentie bij ons. Het werd toch wel heel hoog tijd om bij jouw verdiensten voor het voetbal in Groenlo en in het bijzonder voor de Grol stil te staan. We moeten niet meer langer wachten!

Jouw verdiensten voor onze vereniging gaan terug naar de jaren 70 en 80 en 90 van de vorige eeuw. Jij maakte jarenlang deel uit van Elftalcommissie van de Grol, de belangrijkste commissie van de vereniging toen. Want jullie maakten de opstelling van alle elftallen. Elke week. Geen trainer of leider kwam eraan te pas. Die trainer hoefde zondags ook niet mee, een leider was genoeg. Inspraak werd niet op prijs gesteld, want de heren Huisman, Ten Hoopen en Emaus hadden samen meer dan genoeg verstand van voetbal. Af en toe kwam er een leider op dinsdagavond een poging wagen, met het risico dat zijn beste speler in een ander elftal werd opgesteld. (Wat een heerlijke tijd, ik maak elke week ook een opstelling van Grol 1, maar niemand die er naar kijkt).

Over Grol 1 gesproken, Appie, je ging nooit kijken. De spanning was jou teveel. Je ging zondagmiddags kijken bij Longa, RKZVC of Vios. Die wens heb ik af en toe ook.

Het fenomeen Elftalcommissie duurde zo tot de begin jaren 90. Daarna namen jeugdcommissie, seniorencommissie, trainers en leiders dat over.

Intussen was jij ook verenigingsconsul geworden voor Grol én Grolse Boys en die functie heb je ruim 15 jaar gedaan van 1980 tot 1995. Met alleen natuurgrasvelden in Groenlo en een natter klimaat, was het soms wel mogelijk tot een tactische afgelasting te besluiten, zeker als er veel spelers van het eerste elftal geblesseerd waren. Ook dat is nu niet meer voor te stellen.

Aan deze bestuurlijke taken ging natuurlijk vooraf dat je gevoetbald hebt en daarna jarenlang elftalleider bent geweest.

Al die jaren werd je thuis ondersteund door Rikie die ook een prima klankbord was. Soms iets meer dan een klankbord, want ze is een vrouw met een eigen mening. In dat opzicht was jij, Rikie, je tijd ver vooruit. Maar Appie heeft altijd een geweldige partner aan je gehad zodat hij die taken in het voetbal ook kon uitvoeren. Je was er altijd en stond voor hem klaar.

Appie, jij deed die voetbaltaken naast jouw werk, 42 jaar bij de Monocon in Groenlo en een aantal jaren in Apeldoorn bij de cartonagefabriek en de Nedap in Groenlo. De 48 uren werkweek bestond toen nog.

En dan was er ook nog jullie trots Charles die wat aandacht vroeg. Maar uitstekend terecht is gekomen, hebben we vanavond kunnen constateren.

Appie, je bent een open en toegankelijk persoon. Met belangstelling voor anderen zonder je op te dringen. Je komt je afspraken na en je bent bereid iets voor de gemeenschap te doen. Dat heb je jaren laten zien.

Voor jouw jarenlange inzet voor de Grol en de Grolse Boys mag ik jou vanavond – op de hoogste leeftijd ooit van iemand - officieel benoemen tot Lid van Verdienste van de s.v. Grol.

Van harte gefeliciteerd.