

BEN BOMERS (68)

Beste mensen, aan de beurt is nu een maatschappelijk en sportief coryfee. Wat heb jij je ingezet voor de Grolse en Zwolse gemeenschap en dat doe je nog steeds. Nog meer dan ooit, nu je niet zo heel lang geleden met pensioen bent gegaan. Met verdriet in het onderwijshart, want jouw leerlingen loslaten, dat deed zeer. Net als in jouw tijd als leerkracht had jij als directeur van de basisscholen Ludgerus in Zwolle en Willibrordus een persoonlijke droombaan, kinderen op weg helpen naar hun toekomst. Niet alleen met aandacht voor hun rapport, eigenlijk in de eerste plaats hield jij in de gaten of ze gelukkig waren en met een blij gezicht 's middags weer naar huis gingen. Menig kind kreeg van jou het juiste zetje. Soms was het nodig een andere basisschool in zijn geheel zo'n zetje te geven en jij werd dan tijdelijk ingevlogen om de zaak weer op de rails te trekken. Zonder uitleg op het digibord. Een paar stevige en respectvolle groeps gesprekken met de leerkrachten was vaak al voldoende.

Als voetballer was je een late starter. Je begon pas in de JO-19-2, ze noemden dan toen A1 en dat klinkt toch wat hoger. Je speelde daarna in Grol 2,3 en 5. Met 27 moest je al weer stoppen door knie-problemen. Daarna begon een prachtige tijd als jeugdtrainer bij de Grol, C1, B1 en A1. Met alle drie teams kampioen geworden. Bij A1 bleef je 12 jaar en het elftal speelde zelfs in de geselecteerde jeugd (naar het heden vertaald, op divisie-niveau). De KNVB had jou ook ontdekt, je was 8 jaar jeugdtrainer van district Oost waarbij je werkte met de regio- en district selectie bij de jongens Onder 13.

Bij Grol had je na je trainerschappen bestuurlijke functies. Je was 10 jaar lid van het hoofdbestuur als vice-voorzitter. Jij richtte mede het Marveld Toernooi op en je was jarenlang voorzitter van die commissie. Uitgegroeid tot een internationaal evenement dat Grol en Groenlo elk jaar weer op de kaart zet. Natuurlijk was jij lid van de organisatie comité's van Grol 75 en Grol 100. En laten we niet vergeten hoe het allemaal begon, als organisator van diverse jeugdkampen van Grol waarvan die in Buurse de meeste legendarische zijn. Jij geniet nog steeds na van al die kampioenschappen, die toernooien, die jeugdkampen, die anekdotes. Je grootste voldoening zit in al die gesprekken met spelers en leiders op momenten dat het niet zo goed met hen ging. Je bent er trots op dat je Lid van Verdienste én Ereid van Grol bent geworden. Terecht.

Nou, dit alles horende, zal thuis Imelda wel de hoofdtrainer zijn. Dat is juist. Dat is nodig in een gezin met dochter Femke en de drie zonen Tsjalle, Jorrit en Jelmer. Net zoals in elk gezin ging dat opgroeien niet allemaal vanzelf. Intussen zijn ze uitgevlogen, hebben partners gevonden en jullie heel gelukkig gemaakt met 8 kleinkinderen.

De drie zonen hebben allemaal bij Grol gespeeld. Jorrit heeft het eerste gehaald en werd daarna voetbaltrainer. Nu assistent trainer van AZSV 1. Jelmer was enige jaren leider van een seniorenteam bij de Grol. Intussen voetballen kleinkinderen al weer, Finn in Grol JO13-2, Ise in MO 15-1, Tess bij de meiden van Longa en Peppe speelt bij de jongens bij Spero in Elst. Regelmatig oppassen hoort daar voor jullie bij, waarbij opnieuw Imelda het hoofd opvang is.

Jij besteedt jouw tijd trouwens buitengewoon nuttig. Je bent maatschappelijk nog heel actief in Groenlo. Lid van het kerkbestuur van de Paulus-Ludger parochie, secretaris van de Vincentiusvereniging, lid van de Ledenraad van Univé Oost, voorzitter het bestuur van het CDA Oost Gelre. Natuurlijk hielp je afgelopen zomer mee aan de viering van het 100-jarig bestaan van de Ludgerusschool in Zwolle, jouw oude liefde. Voor al jouw maatschappelijke verdiensten ben je recent meer dan terecht ook Koninklijk onderscheiden.

Ben, blijf actief, wij weten dat we altijd een beroep op je kunnen doen. Nu zijn we vooral dankbaar voor 50 jaar verbondenheid met onze mooie club.

Dankjewel en gefeliciteerd.