

JOHNNY BOS (77)

Ja, Johnny, daar sta je dan weer. In 2015 kreeg je het Vriendschapsteken van de Grol uitgereikt voor jouw functie van grensrechter bij de seniorenteam. Dat is zeven jaar geleden, je was toen 70. Je had toen al een aantal jaren het bakkersvak achter je gelaten en genoot van je vrije tijd. Of het brood van Wissink ooit nog weer hetzelfde is geworden, is bakkersgeheim, maar ik vind het nog steeds een prima kwaliteit hebben. Ik denk dat jij daar ook gelukkig mee bent, je hebt je opvolgers goed opgeleid.

Dat Vriendschapsteken ging niet alleen over je betrouwbaarheid als grensrechter gedurende vele jaren. Je bent ook werkelijk een vriend van de Grol geworden. Met jouw persoon kunnen vele mensen het goed vinden en dat is bij de Grol altijd zo gebleven. Je bent rustig, sociaal, toegankelijk en bedachtzaam. Genietend van die soms typisch Grolse humor.

Nu zou ik haast jouw glanzende voetbalcarrière vergeten. Een cijfermatig stijl oplopende loopbaan die werd afgesloten met het spelen van 15 jaar in Grol 11. 'Het plezier staat voorop', zei jij altijd. Nou, dat kon je van dat team wel zeggen. Ondanks dat, werd dit hechte team zelfs twee keer kampioen. Zoals gebruikelijk bij de Grol werd dit door Grol 11 vier keer gevierd, om het vooral niet te vergeten.

Over hechtheid gesproken, je bent al veertig lid van Inter Nos, het bekende mannenzangkoor uit Groenlo. Je hebt in die tijd ook nog 26 jaar mee gezongen in het Hofkoor van Inter Nos. Het Hofkoor is een speciaal koor voor de carnavalstijd en wordt door carnavalsvereniging De Knunnekes graag ingezet. Open de website van Inter Nos en je ziet meer specialiteiten van dit koor. De organisatiestructuur begint aardig op die van de Grol te lijken. Bij De Knunnekes is die organisatie overigens nog veel ingewikkelder en zelfs voor een bestuurslid van de Grol niet te volgen. Wat op zich al humoristisch is.

Laten we serieus afronden Johnny, je bent een gelukkig mens met je vrouw, jullie dochter en partner en natuurlijk met jullie kleindochter. We hopen dat dit nog lang zo blijft. Dat geldt natuurlijk ook voor jouw trouw aan de Grol. Die duurt al 50 jaar. Ter herinnering overhandigen we jou graag het beeldje Van Mens tot Mens en feliciteren jou met dit mooie jubileum.